

stellen die mede lichte bemachtingen of de deelen groot erkalen
hadden die mede lichte bemachtingen of de deelen groot erkalen
hadden die mede lichte bemachtingen of de deelen groot erkalen

Beste broers en zusters.

Ik maak van de gelegenheid gebruik
- daar een vriend van mij naar Kwitveld
gaat - om jullie te schrijven. Namelijk
van hier uit is het onmogelijk.

Allereerst. hoe gaat het met jullie.
Sedert bijna drie jaren heb ik geen nieuws
meer, en ik ben ben werkelijk ben bang te
weten, of jullie nog in leven zijn.

Wat mij aangaat, is alles in orde.
Van de oorlog in brak, heb ik gedaan
wat mijn plicht was. Ben weer als vrij-
williger in het legioen gegaan. Was in
Marokko, en van wij naar het front
gaan, was alles voorbij.

Na den wapenstilstand zag het er
samenlijk slecht voor me uit. Zonder
zonder geld - en zonder thuis. Gelukkig
ben ik aan zulke toestanden een beetje
gewoond, en ben geen kind meer. Het
jullie voor, in April ben ik mijn 32 ste
jaar ingegaan en kwam al sedert mijn
19den door den wereld.

Zoals ik zei, was ik na den wapen-
stilstand zonder werk. Daar brak opeens
een geweldige epidemie van typhus uit.
Dat was mijn geluk. Daar ze hier wel
wisten, dat ik mijn bescep goed ken, en
dat ik voor niets bang ben, heeft de
gemeente mij aangemomen om deren
ziekte te bestrijden

Mein Freund Johnny hat mich
gehört auf die Post zu bringen da
habe ich mir noch Zeit
gebeten in diesem Brief in der
einige Zeit nach Abgabe zu
in ich werde Johnny am Brief mitteilen

natuurlijk was hoorts juist wat ik nodig had. Daar was werk aan den winkel organisatie - vakkenis en niet bang zijn.

Heb in een oud fort een lazaret geïnstalleerd en ben sedert dien tijd - april 1941 - als directeur benoemd. Gewaarlijk is het wel, want ieder oogenblik staat de doods en bijna zeker - den doods voor mijn deur. Maar dat geeft niets. God staat me bij - daar ben ik zeker van.

Voor een maand geleden heeft men mij den zilveren medaille - "des epidemies" aangehaakt. Een der hoogste decoraties die het in het mediegn-caps geeft.

Ik hoop dat jullie tevreden zijn over de jongste Oremus. Als alles goed gaat, hoop ik spoedig te trouwen. Het een meisje in zicht, die mij - daar ben ik bijna zeker van - gelukkig zal maken.

Beste lui, houd jullie goed, ik hoop dat deren brief in hun handen komt, en dat jullie allemaal in goeden gezondheid en in goeden hoop voor de toekomst zijn.

Hierbij enkele kleine ~~photos~~ foto's die mijn werk aangaan.

Schrijf gauw terug en verberg me niets wat de familie aangaat.

Tot ziens en goeden moed.

De jongste

Adres. M^r. G. Oremus.
Directeur du Lazaret Communal.
Vidi. Bel-Abbes.

P.S. Hier het adres van mijn besten vriend den mijn
brief zelf mee te brengen.
Van Walter Gubler - Kiedersdorfstrasse 12.