

Lieve. Moe.

Per brief kom ik u dan van harte feliciteren met uw. 57<sup>e</sup> verjaardag. Ik hoop dat u nog vele jaren in gezondheid zult verslijten. Dit is waarschijnlijk de laatste brief voordat ik thuis kom. Ik ben nu hard aan het leren voor de twee examens van Pinksteren. Ik heb hier al waak genomen. Het zweefdaid kom ik nu al heel mooi maken. Nu ben ik bezig de 2<sup>e</sup> maeksprong te maken. Hij is al een paar maal gelukt. Mijn rechter ringvinger is heel opgezet dik en rood paars blaauw door elkaar. Ik kan hem niet goed bewegen. dat komt doordat ik op Hemelvaardsdag een reet legen. de vier vingers van mijn rechterhand heb gekregen. Ik heb al uitgerekend dat 't zondag voor uw verjaardag is morgen bij het opstaan nog

360000 seconden duurd voor dat ik weer  
in Leerd voor no. 18 sta. Het zal mij benieuwen  
of ik weer geprooid ben. Op Hemelvaartsdag  
heb ik twee keer peruwommen. Ik heb mijn  
rol al twee keer overgeschreven, 1 keer voor  
memaal en 1 keer voor de jury. Ik zal blij  
zijn als ik zaterdagochtend niet eventjes  
ik Blikkenburg kan (mag?) drinken. Zijn er  
nog mensen om de lokerij gewest?

Met de kruisdragen was er iedere avond om  
7 uur processie. Op 31 Mei s'avonds van  
wege de gebeldsverhozing. Toen er brand was  
in de nabijgelegen boerderij en dat de wind  
toen draaide. Er is toen besloofd dat er  
ieder jaar processie zou zijn. Een prettige  
dag toegewend ende hartelijk he groeten van mij  
ad.

Berthe Ton.

Zij nogmaals van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Je zal wel  
weerde gelijkwensen van de rector  
gehad hebben? als het maar anders is

gegaan als vorig jaar als je  
begrijpt wat ik bedoel. Het gaat 'met  
jou en met . . . . . Is er 's gronds weer  
tef een fil this geweest? Ik dacht eerst  
dat „Bone Prater“ juist was dat dat „Bene prater“  
moet zijn maar later kwam ik tot de ont-  
dekking dat het de Vacatireus was.  
Nij zijn met 16 examen van linkereren  
dat de Numeratie gekamen en tot en met  
143 stambijden. Ik kan nu al eest merken  
dat ik Satijn begint te leren. ~~ronduge~~  
kan ik soms al een heel inbrutus of  
Alleluja vertalen. Nij is zij eekter pas  
met vertalen begonnen. Ik vind het  
jammer want we moeten 't letterlijk doen  
met al die mooie woorden. M'n bijnamen  
zijn I schele, alii, Orenus. Er wordt nu  
veel gepraat met dat Aliguis en alius etc  
Nu het verdere nieuws staat in de brief voor  
moeder eindig ik met de hartelijke groeten van  
mij

Ad

P.S. Moeder ik ben vergeten dat ik nog  
schoene bij de schoenmaker heb staan wilt  
nog f 2.- afsturen. Ik weet nog niet wat 't kost