

Zondag 26 September 1954

Kees Kees.

Mu je voor langen tijd van ons henen gaat, wilde ik, nu wij allen bijeen zijn nog enige woorden tot je richten. Jij bent, (tot nog toe) de enigste van ons die je leven op een bijzonderen manier aan God gaat geven door de mooie roeping te volgen van de kloosterlijken staat, en, 't is waar je bent pas op de helft en je hebt nog 7 jaren voor je, voordat, als 't God belieft, Priester gewijd zal worden maar daar wij je juist in al die tijd niet meer in ons midden zullen hebben is dit de aanleiding mijn specke te houden.

Niet jij hebt God, maar God heeft jou geroepen en dit is eens uitwerking om heel erg dankbaar voor te zijn, dit zal jij nu al beter insien dan wij allen. Het antwoord op de Catechismus vraag. Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hier nameals gelukkig te zijn, word met het verraken van de genoevens der werelt, wel heel goed nagevolgd en hier op aarde al beloond doordat men zich veel dichter bij God verbonden zal voelen, en dat is toch het grootste geluk wat er is, want het leven hier is maar kort, maar de eeuwigheid oneindig.

Kees ik hoop over 7 jaar een levenstoop van je op zijn te zetten want ik weet heel veel van mijn

Lieve Billielood, maar daar is het nu de tijd
nog niet voor. Voorlopig was ik je een heilig
Noviciaat en ik bid altijd voor je eindvolharding.

Lieve kinderen, vergeet u jullie nooit vooral
bij de H. Communie voor Kees te bidden en ook
voor elkaar want al zijn wij in de wereld
laten wij ons oog op Heem gericht houden van wie
wij alles hebben ontvangen.

Laten wij hopen dat Pa voor ons bid, dat wij
allen eenmaal hierboven aantanden.

Tot zover de simpele woorden die ik bij deze
gelegenheid wilde zeggen en sluit met onze
beste wensen voor Kees en een driewerf hoera
van ons allen.